



Johannesbrief





Vaste adressen

KERKGEBOUW

Johanneskerk:

- Westsingel 30, 3811 BB Amersfoort (tussen Gemeentehuis en St Jorisplein). Per bus: halte Stadsring of Varkensmarkt.
- Beheercoördinator: J. Nienhuis
- Website: www.johanneskerk.nl
beheer website: K. Meinema

PASTORAAT

Mw. ds. A.B. Liebich

JEUGD- EN JONGERENWERK

Supertwien en Supertrek:
(vacature)

Kinderkring:

Mw. D. Berendsen

ORGANIST

Dhr. W. van Twillert

Dhr. F. van Gils

SECRETARIAAT KERKENRADEN

Mw L. van Rossum du Chattel

DIACONIE DOREVH

Contactpersonen:

Mw. J. Maris

Mw. D. Spee

mailadres: diaconie@johanneskerk.nl

Penningmeester:

Dhr. D.K.J. Tommel

LEDENADMINISTRATIE

Dhr. J. Nienhuis

AUTODIENST

Coördinator: dhr. R. Meijer

Graag aanmelden vóór vrijdagavond voorafgaand aan de dienst.

REDACTIE JOHANNESBRIEF

Mw. A. Rosbergen

Mw. L. van Rossum du Chattel

Dhr. H.H. Diephuis

INLEVEREN KOPIJ

Graag in een Word-bestand, per e-mail, uiterlijk op

vrijdag 11 maart 2022

Aan de redactie sturen:

johannesbrief@johanneskerk.nl.

Afbeeldingen (foto's, illustraties) graag als apart bestand aanleveren.

De volgende Johannesbrief verschijnt op 27 februari 2022.

INHOUD VAN DEZE JOHANNESBRIEF

Leren	pag. 2
Vieren	pag. 4
Dienen	pag. 5
Aan de gemeente	pag. 6



Leren

TER OVERWEGING – VAN U IS DE TOEKOMST

Van U is de toekomst. Dat is de titel van het beleidsplan dat door de Protestantse Kerk in Nederland voor de lopende beleidsperiode is gekozen. Een titel die te denken geeft.

Wat ik mooi vind is de rust die er uit spreekt. De gedachte erachter is dat God alle eeuwen door Zijn/Haar kerk behoed heeft en dat in de toekomst ook zal doen. Er is weliswaar alle reden om zich als kerk (en dat geldt zeker niet alleen voor de Protestantse Kerk) druk te maken over het voortgaande leden verlies en de steeds terugkerende sluiting van kerkgebouwen overal in het land. Een proces dat al vele jaren gaande is en tot nu toe niet gestopt kon worden, ondanks de vele pogingen daartoe. Je zou er moedeloos van kunnen worden, of wanhopig, of cynisch, of verkrampt. Met de woorden *Van U is de toekomst* wordt dat voorkomen en tegengegaan. De Generale Synode van de PKN wil zich kennelijk niet langer blindstaren op de teruglopende cijfers, maar ontspannen en vrijmoedig zoeken naar nieuwe vormen van kerk-zijn. Hoe het verder moet met de kerk in Nederland in het derde decennium van de 21e eeuw is niet duidelijk, maar dat hoeft geen belemmering te zijn om met creativiteit en blijmoedigheid te experimenteren met alle denkbare aspecten van kerk-zijn. Stop wat niet (meer) werkt, geniet van wat lukt, al is het maar voor even. Voorop staat de vreugde om met elkaar kerk te zijn.

Maar alleen maar mooi kan ik de woorden *Van U is de toekomst* niet vinden. Ze zijn me toch net iets te laconiek. Alsof er geen enkele reden is om de moeite te nemen om de vraag te beantwoorden waardoor de kerk in de afgelopen vijftig jaar voor een steeds grotere groep mensen (inmiddels veruit de grootste groep in ons land) gewoon irrelevant is geworden, van nul en generlei betekenis. Mij lukt het niet daarover alleen maar mijn schouders op te halen. Nee, geen reden tot zwaarmoedigheid, al helemaal niet tot schuldgevoel, maar wel de verwondering dat de “bubbel” kerk kennelijk voor heel veel mensen een bron van vervreemding is geworden of ge-

woon niet bestaat. Terwijl de kerk toch altijd heeft volgehouden *een Woord* voor de wereld te hebben. Maar we zijn er als kerk kennelijk niet in geslaagd een verstaanbaar woord te spreken. Of moeten we zeggen: we weten ook niet meer zo goed wat we als kerk te zeggen hebben? Doodsbenauwd om betuttelend gevonden te worden, of belerend, of, nog erger, betweterig. Ja, vanuit het verleden is er alle reden om bescheiden te zijn. Maar kan er ook niet vanuit bescheidenheid gesproken worden? Voorwaarde is wel dat je weet wat je te zeggen hebt.

En die vraag naar wat de kerk te zeggen heeft anno nu in dit land wordt voor mijn gevoel te snel en te makkelijk weggemoffeld achter de woorden *Van U is de toekomst*. Wat zou ik het mooi hebben gevonden als mijn kerk op landelijk niveau daarover een proces van bezinning en gesprek gestart zou zijn. Want ja, kleiner worden is niet erg. Maar als het verdwijnen van de kerk ten slotte het gevolg is van haar eigen overbodigheid en irrelevantie zonder dat ze daarover ook maar een moment heeft wakker gelegen, dan kan dat niet worden afgedaan met een schouderophalen, al of niet verpakt in de vrome woorden *Van U is de toekomst*.

Overigens prikkelen de woorden *Van U is de toekomst* nog voor er verder iets gezegd is tot een vraag. Als we in vol vertrouwen belijden dat de toekomst van God is, moet dan niet in direct vervolg daarop eerst de vraag aan de orde komen: *van wie of wat is dan het heden?* Misschien begint het nadenken over de relevantie van de kerk in onze samenleving met het samenstellen van die vraag.

Harm



Vieren

BIJ DE DIENSTEN

MENS, WAAR BEN JE? Hongerdoek in de 40dagentijd

De hongerdoek uit 2019 is van Uwe Appold (Flensburg) Opvallend: er zijn geen afbeeldingen van mensen te zien op de hongerdoek. Dat leidt meteen tot de vraag 'Mens, waar ben je?', de titel van deze doek.

'De vraag is niet: Waar is God?, maar: Waar is de mens?', Uwe Appold.

De schilder vertelt verder:

'De vraag van God, 'Mens, waar ben je?' (Gen. 3,9) daagt me uit na te denken over waar en waarvoor ik zelf sta, wie ik ben, naar wie ik mijn oor te luister leg en of ik (te) snel een oordeel vel. Een plaatsbepaling. Misschien eerder een herijking. De vraag 'Mens, waar ben je?' doelt in de kern op de verantwoordelijkheid die iedere mens heeft, voor zichzelf, voor zijn medemensen en voor de wereld als geheel. De vraag kan uitgebreid worden: Mens, waar ga je heen?, Wat is onze gezamenlijke toekomst?'

Het doek is in diepblauw uitgevoerd, met een gouden cirkel in het midden. In het midden van het doek is er aarde in verwerkt. Op de website en op zondag in de kerk zijn de indrukwekkende kleuren beter te zien.

Zondag 6 maart ds. Alke Liebich

Mens waar ben je?

We verkennen het hongerdoek. We lezen de uitdagingen, bekend als de verzoeking in de woestijn. Grote vragen niet alleen aan Jezus, maar voor iedereen.

Lucas 4: 1-13

Zondag 13 maart ds. Alke Liebich

Waar ben je thuis? Op het hongerdoek staat een huis. Een universele plek op de aarde, die een thuis voor alle mensen en levende wezens moet zijn.

Lucas 15: 11 -32

Zondag 20 maart Ruimteviering

Begin: 10:30 uur

Zondag 27 maart ds. Alke Liebich

Voor een spiegel kun je je niet verbergen. Je ziet jezelf: waar ben je? Waar sta je? Wat doe je? De man in het bijbelverhaal, Zacheüs, wilde liever niet gezien worden. Het liep anders.

Lucas 19: 1-10

Zie de afbeelding van de hongerdoek op de voorplaat.

TERUGBLIK

Op zondag 6 februari lazen we in de dienst uit Exodus 3:1-6. Dat is het verhaal van het brandende braambos. Tegenwoordig heet dat de doornstruik die brandt maar niet verbrandt. Daarna hoorden we het volgende gedicht van Marjolijn van Heemstra:

*Als Mozes had doorgevraagd
Moest ik mijn land verlaten: ik zou blijven.
Stond mijn stad in brand: ik draaide om.
Moest ik mijn kind offeren: ik weigerde.
Zolang jij je niet laat kennen houd ik
benen op de grond, armen om het kind.
Mij scheep je bij geen bramenstruik af
met 'ik ben die ik ben', een kleine vlam, een
donderstem.
Mozes was iemand van zijn tijd: dankbaar voor
het leven,
bang om door te vragen en ook: een man,
die vragen niet zoveel.
Ik was blijven staan bij die struik tot je ver-
scheen.
Geen smoesjes van doeken voor ogen omdat je
straling te fel.
Mozes was brandgloed gewend, ik tl.
Kom maar op, zou ik zeggen. Zeg ik nu: Kom
maar op.
Als niet Mozes, maar ik bij Horeb had gestaan
ging het zo:*

ik: Wie ben je?

jij: Ik ben die ik ben.

ik: Ik ook.

jij: Ja, jij ook.

*Dan had ik je aangeraakt en jij mij.
Was de Bijbel geen boek, maar een omhelzing.*



Dienen

BIJ DE COLLECTES

Wilt u een van onderstaande collectedoelen, naast uw bijdrage tijdens de kerkdienst, ook steunen door een overschrijving, dan kunt u een bedrag overmaken op het rekeningnummer van de Diaconie van de DoReJo-gemeente te Amersfoort, onder vermelding van SIVMO.



Collectedoel maart: SIVMO

De diaconie heeft aan de voorbereiders van de Ruimteviering gevraagd of zij een suggestie hebben voor het collectedoel van de maand maart. Op het ogenblik is het zo dat tijdens de Ruimteviering op iedere derde zondag gecollectedeerd voor het diaconale doel dat de Johanneskerk op de agenda heeft staan. Het leek ons goed om het een keer andersom te doen: de Johanneskerk geeft aan een diaconaal doel dat de Ruimteviering voorstelt.

De coördinatiegroep Ruimtevieringen heeft gekozen voor SIVMO. SIVMO staat voor Steun voor Israëlische Vredes- en Mensenrechten Organisaties. SIVMO werkt aan een rechtvaardiger Israël en steunt Israëlische vredes- en mensenrechtengroepen die:

- Streven naar een gelijkwaardige en harmonieuze samenleving voor alle inwoners van Israël en de Palestijnse gebieden,
- Opkomen voor en steun geven aan slachtoffers van onrecht en ongelijke behandeling,
- De Israëlische maatschappij bewust maken van mensenrechtenschendingen en gevolgen van de bezetting,
- Allen (Israëli's, Palestijnen en anderen) die streven naar een rechtvaardige oplossing en beëindiging van de bezetting zien als partners.

Voor een overzicht van de groepen die door SIVMO ondersteund worden kunt u kijken op

<https://sivmo.nl/groepen/>

De penningmeester van de Johanneskerk-diaconie maakt de binnengekomen giften over aan SIVMO. U kunt dus net als altijd uw financiële bijdrage overmaken naar het rekeningnummer van de Diaconie van de DoReJo-gemeente te Amersfoort onder vermelding van SIVMO

Dineke

FINANCIËN VAN DE DIACONIE

In januari vroegen wij uw bijdrage voor het werk van het Quick Response Team in Thessaloniki, waar de situatie bijzonder nijpend is. 1700 gezinnen hebben al maanden geen financiële hulp van de Griekse staat ontvangen. Dat komt omdat UNHCR haar werkzaamheden heeft overgedragen aan de Griekse staat. Dit levert veel overgangsproblemen op, en de gevolgen hiervan worden afgewenteld op de bewoners in de kampen. Medische voorzieningen, hulpmiddelen en zelfs voedsel zijn nu afhankelijk van hulp van buiten.

Wij konden slechts eenmaal collecteren, maar gelukkig ontvingen wij royale giften en konden we € 1.300 overmaken. De aankondiging dat wij dat zouden doen, en de vraag of wij hiervoor hetzelfde bankrekeningnummer konden gebruiken als een jaar geleden, leverde een mail op waar de vreugde en vooral de opluchting vanaf spatten:

“Dear mr. Tommel,

First of all, thank you very much for this unexpected and very welcome help! With that amount we will be able to provide food boxes for 180 families, 670 people all together, with all basic food needed by a family for one week. It's a huge help, considering that we are doing so since December 2020, 14 months and every week, supporting all these people.....

Again many thanks, I wish you all a blessed time!

Maurizio Cara, Field coordinator, QRT Greece."

Onze bijdragen zorgen er voor dat 670 mensen in ieder geval een week lang te eten hebben. En dat is dan weer het gevolg van het vrijwilligerswerk van Alke Liebich aldaar, een jaar geleden, omdat zij niet terecht kon in de Palestijnse gebieden. Toeval? Ik geloof daar niet in. Ik denk eerder dat mensen af en toe keuzes voorgelegd krijgen, en dan beslissingen nemen die voor anderen heel veel kunnen betekenen. Soms zelfs of die iets te eten hebben.

Maar intussen kan ik de vraag wat er na die week zal gebeuren niet uit mijn hoofd zetten, terwijl ik weet dat wij vertrouwen mogen hebben als wij zelf machteloos zijn.

Uw penningmeester,

Dick

Voor de eigen gemeente:

Tenslotte een herinnering: laat ons s.v.p. weten wanneer u in problemen lijkt te komen door een hoge energierekening. Wij gaan dan onmiddellijk kijken wat wij daaraan kunnen doen.

Dick



Aan de gemeente

UIT DE KERKENRAAD



fië na de dienst.

We zijn blij met de versoepelingen die er gekomen zijn, zodat we weer live de diensten kunnen bijwonen. Vanaf zondag 20 maart drinken we ook weer koffie

Met deze versoepelde maatregelen kan de kerkenraad ook weer volop nadenken over hoe we elkaar weer meer kunnen gaan ontmoeten. Daar hebben we veel zin in. We houden jullie op de hoogte van de plannen.

Op 13 februari na de dienst hebben ongeveer 20 leden en vrienden het concept beleidsplan besproken. De kerkenraad past het beleidsplan aan en u treft het begin maart in de mail aan, tegelijk met de andere vergaderstukken. Het gaat dan om de financiële stukken en het jaarverslag, en besluitvorming over de samenwerking met de Ruimteviering.

De kerkenraad heeft het adviescollege gevraagd om het beleggingsstatuut te herzien en daarin criteria op te nemen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen, waaraan een vermogensbeheerder, maar ook een bank zou moeten voldoen. Het adviescollege heeft

onlangs dit advies uitgebracht. De kerkenraad heeft dit met dank overgenomen.

Op dit moment wordt het grootste deel van het vermogen belegd bij Insinger Gilissen. Een klein deel bij ASN en een min of meer symbolisch bedrag bij Oikocredit.

Het doel van het financieel beheer is het leveren van een bijdrage aan de financiële continuïteit van de SFS. Het vermogen moet optimaal renderen binnen de gewenste randvoorwaarden. Dit uitgangspunt betekent een afweging tussen het rendement (en daar horen ook de kosten van de bank/vermogensbeheerder bij), het risico en het maatschappelijk belang. In het ideale geval zijn opbrengst en maatschappelijk belang beide maximaal bij een beperkt risico.

Het adviescollege adviseerde om een deel van het vermogen een andere bestemming te geven. Dit deel (bv. € 15.000) zou primair een diaconaal-maatschappelijke doelstelling moeten krijgen en hoeft niet bij te dragen aan de financiële continuïteit van de SFS. Dit zou kunnen door uitbreiding van de belegging bij Oikocredit.

Ook zal de kerkenraad op advies van het college na de jaarvergadering een financiële commissie instellen. Deze zal de penningmeester met raad en daad bijstaan. In de commissie zullen eventueel ook deskundige personen zitting

kunnen nemen die geen lid of vriend zijn. Op termijn is het de bedoeling dat de financiële commissie ook de kascontrole voor zijn rekening neemt. Dat zal echter pas gebeuren als het reglement is vernieuwd en aangenomen.

Wie het hele advies wil lezen, kan het stuk vragen aan de secretaris of de penningmeester.

De kerkenraad is in overleg met ouders, tieners en andere kerken in Amersfoort (onder andere de Bergkerk en de Bron) over de toekomst van het jeugdwerk, nu onze jongerenwerker Annette per februari ontslag heeft genomen. We zijn heel blij te kunnen melden dat haar taak tot de zomer wordt vervuld door Elise. Welkom Elise in deze nieuwe tijdelijke baan!

Het stuk over Veilige kerk is eind januari besproken met de contactleden.

Wil je iets opmerken over het werk van de kerkenraad, of heb je een vraag?

Wend je dan tot de secretaris, Laura.

NIEUWS VAN DE VREDESDUIF

De Vredesduif van de Johanneskerk is sinds september 2021 te vinden bij de Stichting 'Entree', in de Haydnstraat in Amersfoort. 'Entree' is een buurt- en ontmoetingscentrum, waar taallessen worden gegeven en huiswerkbegeleiding wordt verzorgd. De Vredesduif blijft er tot september van dit jaar, en vliegt daarna weer naar een nieuwe locatie in Amersfoort.

Hoe is het de bezoekers van 'Entree' vergaan in de derde lockdown-periode van december tot januari?

Mw. Margriet van der Heijden, de coördinator, vertelt dat het centrum korte tijd helemaal dicht is geweest toen de zeer besmettelijke omikron-variant rondging. Maar na de kerstvakantie is de draad snel opgepakt. Vooral het contact met leerlingen die dit jaar examen zullen doen heeft prioriteit. Daarnaast is er speciaal aandacht geweest voor degenen die geen sociaal netwerk om zich heen hebben, een extra last in de coronatijd.

Er is ook goed nieuws: de Stichting kan het naastgelegen pand erbij gaan huren zodat ze hun activiteiten kunnen uitbreiden. De inkomsten uit de diaconale collecte van februari kunnen dus goed besteed worden, bijvoorbeeld aan de inrichting van de nieuwe werkplek. De Stichting 'Entree' is afhankelijk van giften.

Meer informatie: www.entree.jouwweb.nl

Dineke

Jaarvergadering

De jaarvergadering is op **dinsdag 29 maart** om 20.00 uur.

De vergadering zal live plaatsvinden in de kerkzaal, en zal ook gestreamed worden.

Op de agenda staan de gebruikelijke onderwerpen zoals het jaarverslag, de financiële jaarstukken, het verslag van de kascontrolecommissie, de vaststelling van de richtlijn voor de bepaling van de vrijwillige bijdragen en de minimumbijdrage, het verslag van de diaconie en het verslag van het adviescollege.

Ook staat op de agenda de verkiezing van Roland Loos als opvolger van Hetty Deelstra in de kerkenraad, namens de VVHA (Vrijzinnigen Amersfoort).

Tot slot staat op de agenda het nieuwe beleidsplan en besluitvorming over de Ruimteviering.

De stukken ontvangt u begin maart per mail. U kunt daarna, vooruitlopend op de vergadering, schriftelijk vragen of opmerkingen sturen aan de secretaris. Op die manier kan iedereen betrokken zijn, ook de mensen die liever nog niet komen.

Drie jaar geleden is in de jaarvergadering besproken dat we niet alleen vergaderen over de verplichte onderwerpen, maar ook een interactief gesprek hebben over een inhoudelijk onderwerp. Door corona is dat de afgelopen twee keer niet gelukt. Dit jaar staat het nieuwe beleidsplan en de samenwerking met de Ruimteviering op de agenda. Gezien de volle agenda zal het niet mogelijk zijn in groepjes uit elkaar te gaan.



We hebben de nacht zodat de aarde kan rusten. We hebben de nacht zodat we onze ziel kunnen loslaten om door tijd en ruimte te reizen. Het is in de nacht dat de andere werelden in gaan andere tijden in het verleden én de toekomst, en Alleen door te dromen kunnen we vrede sluiten met het feit dat we uit meer bestaan dan wat we zien overdag. We zijn nooit alleen; We zijn nooit beperkt tot ons eigen lichaam zolang we de nacht hebben en gebruiken om onze plaats in het juiste perspectief te zien.

FILOSOFIEKRING

17 februari bespraken we met de filosofiegroep het boek 'in lichtjaren heeft niemand haast' een fascinerend boek van Marjolijn van Heemstra over een zoektocht naar ruimte, naar afstand om nabijheid te ervaren, over nietigheid en schepingskracht en ook over donker tegenover licht.

Van dat laatste een kort gedicht uit het boek, door ons in een schilderij van Chagall geplaatst, zie hierboven.

We gaan nog verder met het boek: sluit dus gerust aan bij de volgende besprekingen!

Contact persoon is Dineke

Frans

VRIJWILLIGERSWERK BUITEN DE JOHANNESKERK

Toen jaren geleden mijn pensioendatum naderde begon ik bang te worden voor "het zwarte gat". Ik had nogal wat collega's gezien die zich geen raad wisten met hun vrije tijd en die volkomen verpieterden. Dat zou mij niet gebeuren besloot ik en ik werd achtereenvolgens hard-

looptrainer, medewerker van Vluchtelingenwerk, natuurgids bij IVN en medewerker van Wandelnet in Amersfoort. Dat laatste ben ik nog steeds en ik doe mijn werk daar met groot plezier.

Mocht u de Stichting Wandelnet niet kennen, deze in Amersfoort gevestigde organisatie is in 1980 opgericht en ontwikkelt en onderhoudt Lange Afstand Wandelingen (LAW's), Streekpaden en NS wandelingen. Samen met partner Nivon Natuurvrienden (bekend van de Nivon huizen) wordt over heel Nederland zo'n 11.500 km wandelroute onderhouden. De organisatie bestaat uit slechts 10 medewerkers in vaste dienst (die meestal ook nog in deeltijd werken) en meer dan 1000 vrijwilligers.

Eigenlijk vervul ik twee functies bij Wandelnet: ik ben veldmedewerker en medewerker routekwaliteit. Veldmedewerkers houden zich bezig met de kernactiviteit van de organisatie, het onderhouden van een deel van een LAW. In mijn geval is dat een etappe van het Pionierspad dat de plaatsen Steenwijk en Muiden verbindt met een wandelroute door de Noordoostpolder en de Flevopolder. Twee keer per jaar ga ik met een rugzakje vol markeermiddelen en gereedschappen per fiets en te voet mijn routedeel controleren. Ik ben verantwoordelijk voor het stuk dat vanaf de Knardijk naar Zeewolde loopt en vandaar naar de brug/sluiscombinatie bij Nijkerk. Dit routedeel loopt onder meer door het mooie Hor-

sterwold waarvan vooral de Stille Kern een ge-
waardeerde wandelbestemming is.

Als medewerker routekwaliteit houd ik de 'vinger
aan de pols' door te controleren of de vele mel-
dingen (op- en aanmerkingen van wandelaars)
die binnenkomen wel tijdig worden opgelost.
Wandelaars die problemen tegenkomen kunnen
dit melden op de landelijke website
www.meldpuntroutes.nl en als zij dat correct
doen wordt hun opmerking direct digitaal be-
zorgd bij de padwerkgroep die het gemelde pro-
bleem gaat oplossen. Maar zoals bij veel geau-
tomatiseerde processen gaat ook hier nogal
eens iets fout. In die gevallen zijn mijn collega's
en ik de 'olliemannetjes' die de stagnaties in het
proces weer oplossen.

Verder treden mijn collega's en ik een aantal
keren per jaar op als instructeur tijdens introduc-
tiedagen voor nieuwe veldmedewerkers.

Inmiddels ben ik al meer dan 18 jaar vrijwilliger
bij Wandelnet en daaruit blijkt wel dat ik het werk
met plezier doe. Ik vind het fijn te werken met
mensen die vaak jonger zijn dan onze kinderen
en ik vind het ook leuk om nieuwe dingen te
leren. Daarom hoop ik dat het mij gegeven wordt
dit werk nog een paar jaar te doen. Maar voor
het zwarte gat hoef ik niet meer bang te zijn.

Theo

Wie vindt het ook leuk een keer in de Johan-
nesbrief te vertellen over zijn of haar vrijwilli-
gerswerk buiten de Johanneskerk? Of ken je
misschien iemand die dat zou willen doen?
Je kan zelf een stukje schrijven of je kan
geïnterviewd worden door de redactie, live of
telefonisch. Laat het svp weten [aan_lau-
ra@hupkes.net](mailto:aan_laura@hupkes.net) of [johannes-
brief@johanneskerk.nl](mailto:johannes-
brief@johanneskerk.nl)

COLUMN BERICHTEN VAN ONDERWEG

Waar is de kerk voor?

'Een nieuw perspectief op geloof en kerk in de
komende decennia', dat onderwerp vind ik zo
boeiend dat ik op 29 januari in de Franciscus
Xaveriuskerk zit om naar de Xaveriuslezing
2022 te luisteren.

Een van de sprekers is Erik Borgman, hoogle-
raar theologie en bekend van lezingen en publi-
caties. Het is een warrige man, hoe hij er uit ziet,
hoe hij praat en hoe hij zijn verhaal opbouwt.
Zijn laatste boek 'Alle dingen nieuw' uit 2019
vormt de basis van zijn betoog.

Hij verwijt de kerken veel te veel te zijn gericht
op ledenaantallen en de wens voor een volle
kerk. Daarom zijn ze druk met kleine praktische
dingen om de kerkgang aantrekkelijk te maken.
Maar de kerk wordt niet meer vol, die tijd is ge-
weest. Ook in het verleden hebben altijd veran-
deringen plaatsgevonden, men kon niet alles bij
het oude houden. Wat de toekomst biedt is altijd
onzeker, daar kun je geen scenario's voor vast-
leggen.

Het is belangrijker om stil te staan bij de vraag:
'Waar is de kerk voor?' Het Vaticaanse Concilie
formuleerde het antwoord als volgt: 'in Christus
is de kerk als het ware een sacrament, dat wil
zeggen het teken en het instrument voor de in-
nige vereniging met God en voor de eenheid
van het menselijk geslacht.'

Borgman stelt dat we weten dat er voor veel
zaken geen oplossingen zijn en dat we daarom
een plek nodig hebben waar we terecht kunnen
en waar we kunnen bidden.

Paus Franciscus heeft opgeroepen om een kerk
te zijn die zich niet opsluit en niet vastklampt
aan eigen veiligheid. Het gaat erom dat we God
kunnen vinden. Voor Borgman is het basisprin-
cipe van geloof tweeledig: God is altijd bij de
wereld, dus ook bij alle mensen, en Gods aan-
wezigheid maakt alles anders. Hoe anders is
onvoorspelbaar. Hij wijst op plekken waar ge-
droomd wordt en dromers nieuwe perspectieven
bieden voor achtergestelden in de samenleving.
Als onze zekerheden breken komt er ruimte voor
God.

Door tijdgebrek kan hij zijn verhaal niet afmaken
waardoor voor mij het nieuwe perspectief niet
helemaal uit de verf komt. Doordat hij steeds
wisselt van perspectief op geloof en op kerk is
het soms moeilijk te volgen.

De tweede spreker is Diederiek van Loo. We
kennen haar als Stadsdominee van Amersfoort.
De opdracht die de PGA haar meegaf was om
zich in te zetten voor de samenwerking van het
religieuze en seculiere domein in de stad. Ze
praat veel met mensen die op zoek zijn naar de
zin van hun leven, naar troost en liefde. Ze ziet

mensen ongeacht hun al of niet religieuze achtergrond. In de stad ziet ze langzaam weer wat meer bereidheid tot toenadering van elkaar. Ze benadrukt de maatschappelijke kant van geloven, er vanuit gaand dat God de wereld liefheeft, en niet specifiek de kerk of de gelovige.

Voor een nagesprek is de ruimte van de grote kerk niet geschikt. Maar ik denk er nog wel over na wat ik mee kan nemen naar de Johanneskerk. We moeten er voor oppassen niet teveel vast te willen leggen. Met een open geest de toekomst tegemoet zien en een teken durven zijn van Gods aanwezigheid in de wereld.

Tineke

DE AARDE EN WIJ

De Aarde en Wij: Rentmeester? Heerser? Deelgenoot?

In 2019 kwam het boek "Groene theologie" van Trees van Montfoort uit. Kernboodschap is: Mensen zijn op aarde geen heerser of rentmeester maar mede-schepsel, d.w.z. onderdeel van het aardse ecosysteem en daar eigenlijk volledig van afhankelijk. Dat wordt in theologische taal uitgedrukt in het besef medeschepsel te zijn met de andere schepselen. Je kunt daarvoor het begrip verwantschap of verbondenheid gebruiken.

Wat wij gewend zijn te doen: het centraal stellen van mensen en de mens als medeschepper zou eens heel kritisch bekeken moeten worden. Wordt de niet-menselijke natuur nog wel serieus genomen?

Ik wil u graag op de hoogte brengen van een aansprekend initiatief op het gebied van natuur-inclusieve landbouw – de coöperatie Land Van Ons. Die gaat uit van een visie op de mens die onderdeel is van het ecosysteem van de Aarde (in tegenstelling tot wat de naam Land van Ons doet vermoeden geen overheersersrelatie...). In verbondenheid met de natuur om ons heen dus. Om de transitie naar gezondere landbouw en voedsel te versnellen, wordt agrarisch land opgekocht met coöperatief verzameld geld. Daar wordt een boer bij gezocht die natuur-inclusiever wil gaan boeren. Die dus duurzame keuzes maakt in de vorm van gewas, de manier van beplanten, inrichten en beheren van de akkers.

Door deze manier van werken ontstaan weer meer plekken in ons land waar een rijk bodemleven is en beschutting voor allerlei soorten dieren, insecten en planten. Door de akkers te voorzien van bomen, hagen en struwelen wordt ons landschap diverser en kun je je weer verheugen over wat je op het platteland ziet.

Land van Ons is een coöperatie: allemaal mensen die meer biodiversiteit in het Nederlandse landschap willen zien en daar zelf het heft voor in eigen hand nemen door hun geld in te zetten. Met de inleg van alle deelnemers koopt de coöperatie landbouwgrond. Iedere deelnemer heeft evenveel invloed in de coöperatie. Of je nu voor €10.000 of voor €20 inlegt. Doordat je mede-eigenaar bent van een stuk grond dat voortaan natuurvriendelijk beheerd wordt, heb je direct invloed op het verbeteren van biodiversiteit.

De drempel om mee te doen is bewust laag gelegd, zodat iedereen mee kan doen. De waarde van een stem hangt niet af van het ingebrachte kapitaal.

Bij een coöperatie wordt het dagelijks werk normaal gesproken door werknemers, onder leiding van een directeur, gedaan. Bij Land van Ons werkt het anders. Er is geen directeur, maar een bestuur dat de samenhang bewaakt en verantwoording aflegt aan alle deelnemers. Bijna al het werk gebeurt bij Land van Ons onbetaald. Dat is mogelijk omdat heel veel deelnemers bereid zijn hun tijd en talent in te zetten om het doel te bereiken. Dit is het doel: ons land moet gezond en aantrekkelijk zijn. Niet alleen voor de mens, maar ook voor al het andere leven dat in ons land mogelijk is. Een grote biodiversiteit en gezonde ecosystemen.

Meer weten, bijvoorbeeld waar al op deze manier geboerd wordt? Ga naar de website: www.landvanons.nl

Johanneke

LEESKRING DE KUNST VAN HET OUDER WORDEN

We kregen ook informatie over een interessante leeskring die in maart van start gaat. Het gaat over de kunst van het ouder worden. Georganiseerd door het Spiritueel Cultureel Centrum Amersfoort.

In vijf bijeenkomsten wordt in een kleine groep besproken wat ouder worden betekent aan de hand van het boek 'Eindelijk volwassen' van Frits de Lange.

Het gaat om vijf ochtendbijeenkomsten van ca 2 uur, om de twee weken. Coördinatie is in handen van Marije Coffeng, lid Franciscus Xaveriuskerk. Kennismakingsbijeenkomst is op dinsdagmiddag 15 maart 13.30u, in de pastorie Franciscus Xaveriuskerk, t Zand 31. Daar worden nadere afspraken gemaakt.

Nadere informatie:

- Marije Coffeng, mcoffeng@casema.nl
tel 033 8882417
- Huib Klamer, hkklamer@casema.nl,
tel 033 4619433 / 06 52454971

Opgave: secretariaatscc@gmail.com.

FRITS DE LANGE
**EINDELIJK
VOLWASSEN**
DE WIJSHEID
VAN DE TWEEDE 
ten have
LEVENSHELFT

LEESKRING JOHANNES LEEST ROMANS

We komen bij elkaar op donderdag 10 maart om 19:30 uur. Plaats in de kerk.

We lezen De wandelaar van Adriaan van Dis.

Wil je mee doen, of alleen een keertje komen kijken, wees welkom. Informatie bij Geertrui Meinema.

RINGDAG DOOPSGEZINDE GEMEENTEN MIDDEN-NEDERLAND

Zoals ieder jaar wordt er door de doopsgezinde gemeenten binnen de Ring Midden Nederland een Ringdag gehouden. Dit om onderling contact binnen de Ring gemeenten te bevorderen. We hebben zeven gemeenten en iedere gemeente is dus een keer in de zeven jaar aan de beurt.

Nu wordt er door de DG gemeente Bussum Naarden de Ringdag georganiseerd en wel op zondag 15 mei a.s. Wanneer u het leuk vindt deze dag ook eens mee te maken, houdt deze dag dan vrij.

In de volgende Johannes brief hebben we meer gegevens over deze dag.

In 2023 zal deze dag door ons worden georganiseerd. Datum volgt nog.

Joke en Ria, Bestuursleden Ring Midden Nederland



*Locatie is de
Johanneskerk,
tenzij anders
aangegeven.*

- 10 maart 19:30 uur, Leesgroep Johannes
leest romans,
24 maart 10:00 – 11:00, Contactledenbij-
eenkomst
29 maart 20:00 uur, Jaarvergadering

KERKDIENTEN

*Kerkdiensten beginnen om 10:00 uur,
tenzij anders aangegeven.*

- 06-03 Ds. Alke Liebich,organist
Floris van Gils
13-03 Ds. Alke Liebich,
organist Floris van Gils
20-03 **10:30 uur** Ruimteviering
27-03 Ds. Alke Liebich,
organist Diederik Blanckesteijn

*Bij de voorplaat: dit is de hongerdoek dat de
komende weken in de kerk zal hangen. Zie uit-
leg van Alke (en van de schilder) op pagina 4.*

drukwerk

Aan de heer / mevrouw

Afzender:
Johanneskerk
Westsingel 30
3811 BB Amersfoort